



een wandeling om bij stil te blijven staan

# Mildam

*blijvend op de kaart*



## Legenda

- Route 6,3 km
- 4 Knooppunten
- 6 Infopanelen
- P Parkeren
- ▲ Looprichting
- A Markant punt



4,8 km



'Mildam blijvend op de kaart' is mede mogelijk gemaakt door:





# Routebeschrijving

Start in Mildam bij Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50,8454 KG te Mildam.

Bij de startplek, knooppunt 40, ziet u bij Hof van Schoterland het algemene paneel (1) staan met informatie over deze wandelroute en Mildam in het algemeen.

Sla dan linksaf, u wandelt nu in het Bruggelaantje. Na ongeveer 100 meter loopt u via de brug over de rivier de Tjonger.

Aan de overzijde van de brug ziet u knooppunt 49 en het brugpaneel (2) met informatie over de rivier de Tjonger en directe omgeving.

U bevindt zich nu aan de Otterweg in de gemeente Weststellingwerf.

Sla na de brug linksaf het Tjongerpad in. Na 200 meter staat u tegenover een watermolentje bij het molenpaneel (3).

Loop dan terug naar de brug en de Schoterlandseweg. Aan uw linkerhand staat 'Scheepje', een kunstwerk van Marco Goldenbeld (A). Het is een symbolische herinnering aan de vroegere scheepvaart op de Tjonger.

Vlakbij ligt de fraaie stelpboerderij, De Middelste Dam, met nog verschillende oude elementen. (B)

Aan de linkerkant naast de boerderij staat het 'bakhuisje', links aan de voorkant was de melk-/karnkelder met daarboven de opkamer. Rechts aan de voorkant bevinden zich de inrijdeuren, 'mendoarren' in het Fries.



Steek daarna de Schoterlandseweg over. Vlakbij knooppunt 41 ligt It âlde Tsjerkje (het oude kerkje) van Mildam. Hier staat het kerkpaneel (4), met ernaast informatie over het huidige gebruik van het Tsjerkje en de openingstijden. Aan het einde van de wandeling komt u terug in het centrum, dus u kunt zelf uw moment voor een bezoekje plannen.

Volg dan de ventweg langs de Schoterlandseweg richting Heerenveen. Deze ventweg gaat over in een fietspad.

Na ongeveer 650 meter ziet u rechts een fraaie beukenlaan, met aan het einde een Saksisch boerderijtje uit 1685. Verboden toegang! Als u 100 meter verder loopt, ziet u rechts bij knooppunt 61 een klaphekje dat toegang geeft tot het landgoed Oranjehoeve, nog altijd privébezit. Hier komt t.z.t. het volgende paneel (5) met informatie over het Saksische boerderijtje. Loop over het pad en door het tweede klaphekje over landgoed Oranjehoeve. Aan uw rechterhand ziet u op enige afstand de zijkant van het Saksische boerderijtje. Let op! Er is alleen vrije toegang op de paden. Het erf is privé en streng verboden toegang!

U bent nu in een tamelijk ruig bos met lichte hoogteverschillen, ontstaan als gevolg van rivierzandverstuivingen na het einde van de laatste ijstijd.



Langs het pad ziet u veel eiken en hulst. Het eikenblad maakt, net als de Tjonger, deel uit van de vlag, wapen en 'segel' van Mildam. Hier en daar staat een grove den en verderop een groepje Douglas sparren, doorgaans bedoeld voor de houtkap.

Aan het einde van het pad steekt u na een paaltje het kruisende pad bijna recht over. U loopt door tot knooppunt 5 en kiest dan richting knooppunt 37.



Aan uw linkerhand ligt een kaalgekapt stuk grond. Na de bocht liggen aan uw rechterhand twee deels ontwortelde eiken. De bovenste laag zwarte grond is maar enkele tientallen centimeters dik, daaronder ligt zand en op grotere diepte tenslotte keileem, ook hier niet zichtbaar.

Enkele meters voor knooppunt 37 staan Japanse larixen langs het pad, een van de weinige naaldbomen die 's winters zijn naalden verliest. Op de T-splitsing kiest u voor knooppunt 4. Een eindje verder verlaat u landgoed Oranjehoeve en komt u in een gebied van Staatsbosbeheer. Na ruim 10 meter kunt u via planken een greppel/slootje oversteken.



Bij knooppunt 4 aangekomen gaat u op de T-splitsing rechtsaf. U komt nu op de Molenlaan (C), een eeuwenoude onverharde laan. Eeuwenlang stond hier een korenmolen, eerst aan de west- en later aan de oostzijde. De laatste is rond 1797 afgebroken. Dit is een van de vele pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela in Noord Spanje. In Friesland heet deze tak het Jabikspaad.

Waar de onverharde laan overgaat in een geasfalteerde weg, bij knooppunt 7, slaat u linksaf het Dobbepaad in (richting knooppunt 17). Aan het eind daarvan vervolgt u uw weg naar links door de bebouwde kom. Bij knooppunt 17 gaat u over het betegelde voetpad en na de houten afscheiding slaat u opnieuw linksaf.



U loopt nu op de Yntzelaan, en na 340 meter treft u rechts de eokathedraal aan met het ecopaneel (6). Loop vooral even onder de 'hemelpoort' door naar binnen om enige indruk te krijgen van dit levende kunstwerk van Louis Le Roy.

Tegenover de eokathedraal staat een fraai voorbeeld van een kop-romp boerderijtje, (D) dat hier volledig intact gebleven is.

Over de Yntzelaan loopt u terug naar de bebouwde kom. De Yntzelaan heet inmiddels Van Aylvalaan en komt uit op de Schoterlandseweg. U steekt deze over en ziet aan de overkant een rijksmonument: een woonhuis in de stijl van de Amsterdamse School (E) aan de Schoterlandseweg 80.



Teruglopend langs de Schoterlandseweg passeert u op nummer 70 de Tjongerkerk van de protestante gemeente Katlijk/Mildam (F). Even verder komt u weer uit op uw startpunt bij het Hof van Schoterland.

*Wij hopen dat u genoten hebt van deze wandeling en zien u graag nog eens terug in Mildam*

Mildam 'blijvend op de kaart' is mede mogelijk gemaakt met giften van:

